

A close-up photograph of a vibrant green leaf, showing a prominent central vein and a network of smaller veins branching out. The leaf's surface has a fine, textured appearance. The image is set against a solid black background.

**Bewaak concessieloos het pad
dat jij als ziel wil lopen,
iedere seconde van de dag**



Jij en ik
zijn allebei even bijzonder

We hebben enkel
een andere rol te spelen.

Vrij zijn is...

emotioneel onafhankelijk zijn
van anderen





Lap je eigen
a
a
r
s
! eens aan je
r
e
g
e
l
s

*Wij zijn voortdurend vluchtende
uit het hier en nu
Het moment dat je dat gevecht opgeeft
zul je je centrum vinden
En oké zijn met wat is*



A large, hand-painted red wooden heart is suspended by two black wire loops. The heart has a textured, weathered appearance with some darker red and brown tones. The background is a vibrant, abstract composition of teal, light blue, and yellow-green brushstrokes. The text is centered on the heart in a white, sans-serif font.

Het verschil tussen
hoofd en en hart
is het verschil tussen
moeten en willen

An owl is perched on a dark, textured branch on the left side of the image. The owl has dark, mottled feathers and a white patch around its eyes. In the background, a large, bright, golden-yellow full moon is visible against a dark, gradient sky. The overall mood is somber and contemplative.

Slachtofferschap
verdwijnt pas
wanneer je
de boodschap ziet
van wat jou 'is aangedaan'
of is 'overkomen'.



*Geïnspireerd Leven
is Leven in verbinding
met de bron van inspiratie*

The background consists of a dense, chaotic web of thin, overlapping lines in shades of teal and red, set against a light, off-white background. The lines are more concentrated in the center, where they form a darker, more textured area, and become sparser towards the edges.

Ego kan niet vergeven
het kan hooguit mentaal accepteren

Het hart heeft reeds vergeven
omdat zij niet kan beschuldigen

*Het hoofd kent twijfel
het hart niet*





We verlangen niet naar
verbinding met de ander,
maar naar de verbinding met onsZelf.
De ander is enkel degene
met wie we dat verlangen uitspelen.



ACHTER ELKE BEWEGING
SCHULT EEN
ENERGETISCHE LOGICA



*Je hoeft je hart niet te sluiten
om je grenzen te bewaken*

Seksualiteit

is de fusie tussen
de 'engel' en de 'duivel'
Liefde en lust
Hart en ego

Dit is *creatie*
Het één kan niet
zonder het ander
manifesteren



Verdriet is iets anders dan huilen
Huilen is loslaten
Verdriet is willen vasthouden



GEVEN
IS IETS
ANDERS
DAN
WEGGEVEN